

10-daagse Groepsrondreis Israël en Jordanië



Dinsdag 11 t/m donderdag 20 mei 2021

o.l.v. ds. Jacco Overeem & Asnat Cohen

Contactpersoon: Martha Kastelein (06-12559098)



De woestijn – waar geen weg is en geen richting, geen doel en geen bestemming.

Uitgerekend dáár is Israël door God op een rechte weg geplaatst,

met een richting, doel en bestemming.

(R. Steensma, in: Woestijn en openbaring, p.58).

Israël & Jordanië

Voorwoord

Volgens veel ervaringsdeskundigen is een reis naar Israël de duurste reis die je kunt maken, omdat je daarna altijd weer terug wilt. Want het blijft bijzonder om te wandelen op plaatsen waar je over gelezen hebt in de Bijbel. In het land dat op zoveel manieren getuigt van Gods trouw!

Nog altijd horen we veel terug over de reis die we met een grote groep gemeenteleden in 2018 naar Israël hebben gemaakt. Niet alleen mooie herinneringen worden aangehaald, maar er komen ook verzoeken om opnieuw een reis te organiseren.

Samen hebben wij dan ook nagedacht over een mogelijk vervolg op de gemeentereis in 2018. In overleg met onze gids Asnat Cohen hebben we een mooi reisprogramma samen kunnen stellen met als bestemming Israël én Jordanië.

Waar tijdens de vorige reis het accent lag op de noordelijke helft van Israël (o.a. Karmel, Nazareth, Meer van Galilea), zullen we ons nu vooral richten op het zuiden van het land. Dat betekent ook dat het accent deze reis minder zal liggen op het Nieuwe, maar vooral op het Oude Testament.

En tegelijk is er veel hetzelfde: de gelegenheid om met elkaar op te trekken, onderlinge contacten die ontstaan en zich verdiepen. We hebben het gemerkt dat zulke reizen een belangrijke bijdragen kunnen leveren aan de opbouw van zowel het persoonlijk geloof als de gemeente en hopen dat dat nu ook weer zal gebeuren.

Wij hebben er in elk geval weer enorm veel zin in!

Hartelijke groet,
Martha Kastelein (contactpersoon) en ds. Jacco Overeem (reisleider)

Dag 1 – dinsdag 11 mei

Amsterdam – Tel Aviv – Jeruzalem

Vandaag reizen we van Amsterdam naar Ben Gurion Airport bij tel Aviv en hebben we een transfer per bus naar Jeruzalem.

Diner en overnachting in Jeruzalem.

Dag 2 – woensdag 12 mei

Jeruzalem – Beth El - Samaria – Berg Gerizim - Shilo - Jerusalem

Hoewel het accent deze reis op het zuiden ligt, gaan we vandaag toch nog even noordwaarts, in de richting van het Bijbelse hartland: Samaria.

Allereerst komen we aan in Bethel. Toen Jakob moest vluchten voor Ezaü, droomde hij hier over de ladder met engelen. Eeuwen later, in de tijd van de koningen, bouwde koning Jerobeam voor het Noordrijk (Tienstammenrijk) een altaar in Bethel.

Na een prachtige rit door het landschap van Samaria komen we aan bij de berg Gerizim, waar nog steeds Samaritanen wonen. Na de aankomst van de Israëlieten in het beloofde land ging het volk onder Jozua's leiding naar de berg Gerizim en Ebal, de berg van de zegen en de vloek. Ook begroeven de kinderen van Israël het gebeente van Jozef in Sichem. Wij zien vanaf de berg Gerizim het graf van Jozef.





In Shilo, de plek waar 350 jaar lang de Tabernakel stond, bezoeken we de Shiloh Winery, waar we uitleg krijgen over de lokale wijncultuur en we verschillende soorten wijn kunnen proeven.

Diner en overnachting in Jeruzalem.

Dag 3 – donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)

Jeruzalem

We beginnen vanwege Hemelvaartsdag – hoe kan het ook anders! – op de Olijfberg, waarvandaan we een prachtig uitzicht hebben over de stad.





Hierna wandelen we de Oude Stad binnen en maken er (opnieuw) kennis met de verschillende wijken, waaruit de Oude Stad bestaat.

We wandelen over de Via Dolorosa en bezoeken de Klaagmuur, maar waar tijdens de eerste reis het accent lag op de Oude Stad, willen we nu ook de 'stad van David' bezoeken, zoals Sion in 2 Samuël wordt genoemd.



We bezoeken de plek die wordt vereerd als het graf van koning David, een plek die gebruikt wordt als synagoge. Veel joden komen hier bidden op Sjavo'e'ot, de dag waarop de dood van koning David wordt herdacht. Op de bovenverdieping is de gewelfde Cenakel, aangewezen als de zaal

van het Laatste Avondmaal. De plek waar volgens de traditie Jezus het Laatste Avondmaal met Zijn discipelen gebruikte én wat de plek zou zijn waar de discipelen verbleven in de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren.

In West-Jeruzalem (het moderne gedeelte) bezoeken we de overdekte Machane Yehudamarkt, de belangrijkste kleurrijke levensmiddelenmarkt van de stad. Het is een culinair paradijs, waar de heerlijkste vruchten, groenten, broden kazen en andere delicatessen te koop zijn. (Ottolengi beschrijft deze plek in een van zijn kookboeken).



Tenslotte bezoeken wij het Israël Museum. Het hele complex vraagt om een uitgebreid bezoek, of beter: om meerdere bezoeken, maar we zullen vooral de aandacht leggen op de 'Shrine of the Book' waar Dode Zee-handschriften worden bewaard en tentoongesteld en het beroemde schaalmodel op Madurodam-grootte van Jeruzalem in de tijd van het Nieuwe Testament. De uitleg daarbij geeft veel inzicht in hoe de stad er in Jezus' dagen uitzag en hoe de verschillende Bijbelse plaatsen zich tot elkaar verhielden.

Diner en overnachting in Jeruzalem.



Dag 4 – vrijdag 14 mei

Jeruzalem - Jericho – Doopplaats Jordaan – Nebo – Madaba - Petra, Jordanië

We verlaten Jeruzalem en rijden door de Judea Woestijn in de richting van de Jordaan en de Dode Zee (laagste plek op aarde). We doen eerst even Jericho aan, de stad die als eerste werd ingenomen door Jozua. Maar o.a. verder de plek waar Zacheüs in de vijgenboom klom en waar Elia en Elisa hun sporen hebben achtergelaten.





Na een bezoek aan de doopplaats aan de Jordaan (Kasser El Yahud) gaan we de grens met Jordanië over. Afhankelijk van de tijd die de veiligheidsmaatregelen kosten is er misschien tijd om aan de noordelijke kant van de Dode Zee nog even te drijven. Tegenover Jericho beklimmen we de berg Nebo. Vanaf deze berg kon Mozes het Beloofde Land zien, maar hij mocht er niet binnengaan. (Deuteronomium 32:49).

Ook brengen we een bezoek aan Madaba, volgens het Oude Testament een van de Moabitische steden die door de stammen van Israël werden veroverd. In de St.-Joriskerk zien we de schitterende mozaïeklandkaart.

In omgekeerde richting van het volk Israël aan het einde van de woestijnreis – rijden we door het gebied van Moab, waarvandaan Ruth afkomstig was, richting Petra.

Diner en overnachting in Petra, Jordanië.

Dag 5 – zaterdag 15 mei

Petra – Akaba, Jordanië



Vandaag bezoeken we Petra, de hoofdstad van de Nabateëen is één van de zeven moderne wereldwonderen en UNESCO werelderfgoed. Petra kwam tot grote bloei als knooppunt van verschillende handelsroutes, onder andere die voor wierook, die de stad schatrijk maakten.

Als we door de nauwe kloof (siq) zijn heengegaan staan we oog in oog met de 40 meter hoge façade van de “schatkamer”. Het is een heel bijzondere

ervaring om rond te dwalen in deze in roze rotsen uitgehouwen stad, die eeuwen verborgen is geweest.

Vlak bij Petra ligt de berg Hor, gelegen op de grens van het vroegere gebied van Edom. Op de top van deze berg bevindt zich het Aäronsgraf en een witte koepel. Hier zou Aäron zijn overleden.

Diner en overnachting in Akaba, Jordanië.



Dag 6 – zondag 16 mei

Rustdag Akaba, Jordanië

Rustdag in Akaba aan de Rode Zee. Als enige Jordaanse toegang tot de zee is Akaba een heel belangrijke havenstad. Hoewel je misschien niet direct de indruk hebt dat je hier op Bijbelse bodem rondloopt, zijn we er toch op, in de buurt van, Bijbelse grond. Koning Salomo heeft 'een vloot laten bouwen in Ezeon-Geber, dat bij Eloth (Eilat) ligt, aan de oever van de Schelfzee, in het land Edom'.



We komen de rustdag wel door aan het kristalheldere zeewater, wat onderdak biedt aan prachtige koraalriffen. In het hotel hebben we onze eigen kerkdienst. Ook de lunch zullen we in het hotel gebruiken.

Diner en overnachting in Akaba, Jordanië.

Dag 7 – maandag 17 mei

Akaba – Eilat - Timna Park – Ramon Krater – Mitspe Ramon



Vanochtend vroeg verlaten we Jordanië en gaan Israël weer binnen. In Eilat bezoeken we het onderwaterobservatorium Coral World. Over een lange pier lopen we naar een soort ‘duikersklok’ die op het koraalrif staat. Daar gaan we naar beneden en bekijken we meters onder het wateroppervlak de sprookjesachtige wereld van het koraal.

Vanuit Eilat rijden we de Negev-woestijn in. Negev betekent ‘het zuiden’, het is de woestijn die in de driehoek Dode Zee – Rode Zee – Gaza ligt en wordt onderscheiden van de veel kleinere woestijn van Judea, die ten zuiden van Jeruzalem begint en onder de Dode Zee in de Negev overgaat.



We rijden richting het noorden naar Timna, bekend als een van de grote kopermijnen van Araba in de Oudheid (ooit de kopermijnen van koning Salomo genoemd). Er zijn prachtige zandformaties te zien. Maar ook een nauwkeurige reconstructie van de Tabernakel op ware grootte.

We bezoeken deze op de plek hier in de woestijn, waar de Israëlieten ooit met de Tabernakel rondzwierven. Elk detail is voorgeschreven in het Bijbelboek Exodus. Een multimedia-voorstelling geeft ons verdere uitleg over deze periode van Israëls geschiedenis.

Vervolgens rijden we door de Ramon Krater, het meest spectaculaire natuurfenomeen van Israël en we overnachten in Mitspe Ramon.

Diner en overnachting in Mitspe Ramon.

Dag 8 – dinsdag 18 mei

Mitspe Ramon - Ein Avdat – Negeve Woestijn - Be'erotayim

We gaan vandaag naar Ein Avdat, waar we ons tijdens een prachtige wandeling even in een andere wereld wanen. Het is een kloof waarvan de steile wanden uit witte kalksteen bestaan.



Vervolgens rijden we verder richting Egyptische grens. Daar ligt ver weg van alles Be'erotayim in de Negev.

Hier overnachten we in lemen hutjes of tenten. We eten in een prachtige Bedoeïentent. Er is warm schoon stromend water, een warme maaltijd en beddengoed.

Tegen zonsondergang is het voor de liefhebbers mogelijk om een korte kamelentocht te maken.

Diner en overnachting in Khan Be'erotayim.



Dag 9 – woensdag 19 mei

Be'erotayim - Be'er Sheva – Tel Azekah - Tel Aviv

Na een rustig ontbijt middenin de natuur, rijden we naar de stad Be'er Sheva. In het Oude Testament wordt deze stad onder andere genoemd als de plaats waar Abraham een pact sloot met Abimelech over het gebruik van een put voor zijn dieren (Genesis 21:25-33). Het is ook de plaats waar God aan Abraham de opdracht gaf om Izaäk te offeren en van waar hij de slavin Hager met zijn andere zoon Ismaël verdreef, die in de woestijn opgroeide en een Egyptische trouwde. In de volgende generatie verliet Jakob Be'er Sheva op zijn eigen tocht naar Egypte. Later werd het de zuidgrens van het land van Israël genoemd (Richteren 20:1). We bezoeken deze plek en zien een audiovisuele presentatie over de geschiedenis.



We bezoeken Tel Azeka, een heuvel die uitkijkt over de Ela vallei (Eikendal). Dit was een strategische plek voor de koningen van Juda (het Tweestammenrijk). Ook was het de plek waar Goliath en David met elkaar gevochten hebben. Deze bekende geschiedenis komt hier voor je ogen tot leven.

We rijden vervolgens door naar Tel Aviv. De moderne, hippe, culturele stad aan de Middellandse Zee. Deze laatste avond is het diner op eigen gelegenheid in de stad.

We overnachten in Tel Aviv.



Dag 10 – donderdag 20 mei

Tel Aviv – Jaffa – Tel Aviv

Indien we een middagvlucht hebben, hebben we nog een vrije ochtend in Tel Aviv of is er gelegenheid om zelf naar het oude stadje Jaffa/Jafo of Joppe te gaan. 'Mooi plekje' betekent de naam. Het is de plaats waarvandaan Jona het land verliet en waar o.a. het huis van Simon de Leerlooier stond, bij wie Petrus was toen hij geroepen werd om naar Cornelius te gaan (Hand. 9:43).



We hebben een transfer naar het vliegveld en aan ongetwijfeld weer een onvergetelijke reis komt een einde...

